

God,

er is oorlog in vele landen op aarde.

Vandaag een jaar geleden begon de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne.

We denken daarom vandaag vooral aan de mensen in dat land.

We zien de beelden en volgen het nieuws in de media.

De dagelijkse gevechten en de verzoeken om steun en wapenleveringen houden ons bezig.

Wij denken aan de kinderen, van wie het gezin uiteen is gereten, die niet meer met hun vrienden kunnen spelen en niet meer onder vertrouwde omstandigheden naar de kleuterschool en school kunnen gaan, wier vaders of zelfs andere familieleden naar de oorlog zijn gegaan.

Wij denken aan de mensen op de vlucht, die alles hebben achtergelaten, mensen die hun dierbaar zijn en hun huis, die niet weten, waar ze veilig zijn en wat hun te wachten staat.

We denken aan de mensen, die in hun land willen blijven of al zijn teruggekeerd, die het willen steunen en verdedigen.

We denken aan de soldaten, jonge en oude mannen en ook vrouwen, die hun leven op het spel zetten voor de vrijheid van hun land.

We denken aan al deze mensen en aan de hele wereld, die lijden onder oorlogen. We vragen U om Uw steun, Uw aanwezigheid en om kracht in deze moeilijke tijden.

We zijn bezorgd over de vrede in Europa en de hele wereld.

We zijn bang dat de spiraal van geweld zal leiden tot een escalatie van de situatie.

We bidden voor alle politici, dat ze voorzichtig zullen handelen, goede beslissingen zullen nemen en dat ze oplossingen voor de vrede zullen zoeken en vinden.

We bidden voor alle mensen, die werken voor vrede en gerechtigheid wereldwijd en voor alle helpers, die zich inzetten in crisisgebieden.

Amen.